

Afgelopen 2 weken hebben we in de levolessen aandacht besteed aan het kerstverhaal, de geboorte van Jezus. Om de geboorte te vieren werd er in de lessen biscuitjes met muisjes gegeten. En aan de hand van een verteltafel met attributen, zoals bijvoorbeeld een engel, een kaarsje, een ster en een stalletje kwam het verhaal verder tot leven. Mooi om te zien dat voor veel kinderen het kerstverhaal geen onbekend verhaal is. En fijn om samen te kunnen beseffen en beleven dat kerst niet alleen een feest met een kerstboom is, maar dat het ook een feest van “*delen van licht*” is. Letterlijk en figuurlijk. Er *zijn* voor een ander die het wat minder goed heeft is een belangrijke kerstboodschap.

Deze boodschap kwam ook duidelijk naar voren in de adventviering die we ter afsluiting van de levolessen dit jaar in de Willibrorduskerk in Kloosterburen mochten vieren. Met z’n allen naar de kerk, dat was best een hele belevenis.

Terwijl de kinderen in de bankjes zaten vertelde dominee Michiel een mooi verhaal aan de groepen 5 t.m. 8. De kern van dit verhaal was dat je met kerst misschien wel iets extra’s kunt doen voor je naaste. Iets liefs voor mama, papa, opa of oma of iemand die je niet zo goed kent. Pastor Nellie vertelde dat er met kerst veel mensen zijn die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Voor de groepen 1 t.m. 4 werd op een begrijpelijke manier het kerstverhaal voorgelezen door dominee Michiel.

Voorafgaand aan de verhalen hadden pastor Nellie en dominee Michiel al met behulp van een aantal kinderen uitgelegd wat advent was: de viering van de komst van Kerst. Je alvast verheugen dat je de geboorte van Jezus weer mag vieren. Vier kinderen mochten een kaars aansteken, de vierde was eigenlijk een beetje “stiekem” omdat het pas de derde adventzondag was geweest, maar voor deze ene keer hebben we het toch gedaan, en daarna snel de kaars weer uitgeblazen.

We hebben ook nog naar mooie beelden en schilderijen van Jozef en Maria en het kindje Jezus in de kerk gekeken en uitleg daarbij gehad. De kinderen hebben veel indrukken opgedaan die ze hopelijk thuis ook gaan delen.

Tot slot wensten de pastor en de dominee ons nog een Zalig en Vrolijk Kerstfeest. Bij deze boodschap sluit ik mij van harte aan. En natuurlijk de allerbeste wensen voor 2016.

Nathalie

